

## **Kempenkring Programma 2017-2018**

De Kempenkring, een samenwerking van de Protestantse kerken van Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel op het gebied van "Vorming en Toerusting", heeft voor het seizoen 2017-2018 opnieuw een interessant en gevarieerd programma, dat wij met dit boekje aan u presenteren. Vanuit drie verschillende invalshoeken, nl. theologisch, maatschappelijk en cultureel, hebben wij verschillende thema-avonden voorbereid.

We openen ons programma zoals gebruikelijk met een excursie, dit keer naar het Kamp Vught. In de daaropvolgende activiteiten zullen bekende en minder bekende sprekers ons over uiteenlopende thema's informeren. Wij hopen dat ons programma u aanspreekt en dat we u in groten getale dit seizoen mogen begroeten.

### **Voor wie?**

Deelname aan deze avonden staat **voor iedereen** open.

Wij adviseren u om tenminste 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn, omdat we stipt op tijd beginnen (en eindigen). U betaalt uw deelname bij binnenkomst van de zaal.

### **Is het nodig je van tevoren aan te melden?**

Nee, het is niet nodig om vooraf aan te melden. Hoewel, ***er is 1 uitzondering!*** Voor de excursie naar Kamp Vught is voorinschrijving wel noodzakelijk.

### **Waar en wanneer?**

Bij elke lezing staan plaats, datum en tijdstip van aanvang aangegeven. Tevens staat de naam van de coördinator erbij. Op de volgende bladzijde worden hun telefoonnummers of e-mailadressen vermeld, zodat u hen kunt benaderen voor vragen of opmerkingen.

### **Wat kost het?**

Kosten zijn € 6,00 per persoon per deelname. De uitzonderingen worden expliciet vermeld per lezing. Uit deze inkomsten betalen we o.a. de sprekers en hun reiskosten, de drukkosten van dit boekje en schenken wij thee en koffie op de lezingavond.

## Op de hoogte blijven?

Via het kerkblad en de plaatselijke bladen wordt u herinnerd aan de aanstaande lezing.

Via een **nieuwsbrief** houden wij u op de hoogte. Wilt u deze ook ontvangen (gratis, vrijblijvend en ieder moment af te zeggen)?  
Laat het ons weten via [Kempenkring@PKN-dekempen.nl](mailto:Kempenkring@PKN-dekempen.nl) .

## Extra

Achterin dit boekje vermelden we tevens de thema-avonden die georganiseerd worden door de kerk van Aalst-Waalre en Veldhoven, voor zover bij ons bekend. Ook daar bent u van harte welkom.

## Commissieleden KempenKring:

Jan Peelen	<a href="mailto:jan.peelen@wxs.nl">jan.peelen@wxs.nl</a>	tel: 0497- 51 68 06
Liesbeth Kies	<a href="mailto:kiesvanstockum@gmail.com">kiesvanstockum@gmail.com</a>	tel: 06-51 23 26 45
Ries Westeneng	<a href="mailto:fam.westwijk@hetnet.nl">fam.westwijk@hetnet.nl</a>	tel: 0497- 57 50 45
Barend de Graaf	<a href="mailto:maribar777@gmail.com">maribar777@gmail.com</a>	tel: 0497 - 57 26 52

Algemene info : [kempenkring@PKN-dekempen.nl](mailto:kempenkring@PKN-dekempen.nl)



v.l.n.r.:

Ries Westeneng, Jan Peelen, Liesbeth Kies-van Stockum, Barend de Graaf

## 1. EXCURSIE Nationaal Monument Kamp Vught

Datum: woensdag 20 september 2017  
Plaats: Lunettenlaan 600, Vught  
Aanvang: 13.45 uur, rondleiding start om 14.00 uur.  
Coördinatoren: Jan Peelen, 0497-516806 , [jan.peelen@wxs.nl](mailto:jan.peelen@wxs.nl)  
Ries Westeneng, 0497-575045, [fam.westwijk@hetnet.nl](mailto:fam.westwijk@hetnet.nl)



We beginnen het nieuwe seizoen van KempenKring met een excursie naar het Nationaal Monument Kamp Vught, zoals het voormalig naziconcentratiekamp thans heet. Hier wordt de herinnering levend gehouden aan de geschiedenis van het kamp en de slachtoffers. Ook actuele vormen van discriminatie, vooroordelen en racisme worden getoond. Het museum bevat een binnen- en buitengedeelte. We starten met een rondleiding en daarna kunnen we op eigen gelegenheid het buitengedeelte bezichtigen. 'Herdenken is nadenken' is de samenvatting van de missie van het museum. Een indrukwekkende ervaring!

### **Programma:**

13.45 uur ontvangst  
14.00 uur Rondleiding met gids  
We vertrekken weer tussen 16.00 en 16.30 uur.  
Eigen vervoer.

**Kosten:** € 8,50 euro p.p. voor entree/gids/koffie of thee.  
Op vertoon van museumjaarkaart € 3,50 reductie

*Aanmelden voor 14 september 2017 bij Jan Peelen of Ries Westeneng.*

## 2. De vier evangeliën

Spreker: Alex van Heusden  
Plaats : Protestantse Kerk,  
Markt 38, Eersel  
Datum : Dinsdag 3 oktober 2017  
Aanvang : 20.00 uur  
Coördinator : Jan Peelen



De bekende vier evangeliën zijn alle geschreven op zijn vroegst veertig jaar na de dood van Jezus. Geen van de schrijvers heeft Jezus bij leven meegemaakt. Als het oudste van de vier, het evangelie op naam van Marcus, gecomponeerd wordt, heeft zich een grote catastrofe voltrokken: de Judese opstand tegen de Romeinse bezettingsmacht leidde tot de verwoesting van Jeruzalem, stad en heiligdom, in het jaar 70. De Messias zou komen, maar die kwam niet. Hoe nu verder, na dit? Is er wel een verder? De vier evangeliën zijn geschreven om antwoorden te vinden op deze vragen. Ze zijn ook commentaren op de Joodse Oorlog (66-70). Als we dit weten - hoe moeten we die evangeliën dan lezen?

**Dr. Alex van Heusden** (1956) is bijbelwetenschapper, judaïcus en historicus van het vroege christendom. Hij is werkzaam voor Nieuwe Liefde Leerhuis in Amsterdam en lid van het liturgisch team van Ekklesia Amsterdam. Met Huub Oosterhuis vertaalt hij 'De vijf boeken van Mozes' en schrijft daar een commentaar bij.

### 3. Engelen in het omniversum

Spreker: Roeland Wijkhuizen  
Plaats: De Dissel,  
Van Dissellaan 3, Bladel  
Datum: Maandag 13 november 2017  
Aanvang: 20.00 uur  
Coördinator: Liesbeth Kies – van Stockum



De geïllustreerde lezing begint met het ontstaan en oorsprong van het geloof in engelen. Vervolgens is er o.m. aandacht voor de vraag wat of wie engelen zijn en welke plaats zij hebben. Conform de traditie worden negen verschillende soorten engelen onderscheiden. Als de negen? of soorten beschouwd zijn, eindigt de gastspreker bij de engelen om ons heen en de engel, die bij jou hoort.

**Ds Roeland Wijkhuizen** (1959) voltooide in 1983 de lerarenopleiding (theologie en geografie) en werkte in het onderwijs, voor de overheid en bij diverse bedrijven. Na verdere studie haalde hij in 1997 aan de Theologische Universiteit in Kampen het doctoraalexamen theologie met als hoofdvak Nieuwe Testament bij prof. dr. Cees den Heyer. Na een periode gemeentepredikant te zijn geweest, is hij vanuit de Thuispraktijk Aandachtswegen in Helmond op diverse terreinen als zzp'er werkzaam: geestelijke begeleiding, meditatie, het voorgaan in vieringen van de protestantse kerk en volwassenenonderwijs (Nieuwe Testament en Spiritualiteit).

*"Klassieke en moderne spiritualiteit hebben mij getoond dat het levenspad zich gaandeweg opent. Wanneer ik hoor en zie naar wat wèrkelijk is, laat mijn weg zich ontvouwen."* Roeland Wijkhuizen, [www.aandachtswegen.nl](http://www.aandachtswegen.nl)

#### 4. Martin Luther (1483-1546): echtgenoot, vader, leraar

Spreker: Christa Boerke  
Plaats: Protestantse Kerk,  
Markt 38, Eersel  
Datum: Donderdag 18 januari 2018  
Aanvang: 20.00 uur  
Coördinator: Jan Peelen



In het Lutherjaar 2017 is over Luther heel wat gezegd en geschreven. Vijfhonderd jaar geleden publiceerde hij zijn 95 stellingen tegen de kerk en de theologie van zijn dagen. Daarmee legde hij de basis voor het ontstaan van het protestantisme. Kerk en maatschappij werden hierdoor blijvend beïnvloed. De Reformatie heeft echter ook in het persoonlijk leven van velen diep ingegrepen. Dat geldt in de eerste plaats voor Luther zelf. Deze lezing gaat daarom in op de betekenis van de Reformatie voor Luthers eigen leven, thuis en op zijn werk. Van een monnik werd hij een echtgenoot en vader van zes kinderen. Als hoogleraar sloeg hij in zijn onderwijs nieuwe wegen in. Zijn huis werd een toevluchtsoord voor velen die zijn hulp zochten. Van al deze dingen kan gezegd worden dat zij rechtstreeks voortvloeiden uit zijn theologie, die niet alleen op de kerk maar ook op het dagelijks leven van mensen inwerkte. Hoewel tijd en omstandigheden inmiddels danig veranderd zijn, valt hierover bij Luther nog altijd veel te ontdekken. Sommige dingen zullen bij ons als mensen van de 21<sup>e</sup> eeuw tegenspraak of vervreemding oproepen, andere juist weer herkenning en instemming. In elk geval zullen we Luther via deze lezing eens van een andere kant leren kennen.

**Drs. Christa Boerke** (1963) is docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

## 5. Marcus. De man met de verminkte vingers

Spreker: Charles Vergeer  
Plaats: De Ster,  
Domineestraat 8b Bergeijk  
Datum: Dinsdag 20 februari 2018  
Aanvang: 20.00 uur  
Coördinator: Ries Westeneng



Charles Vergeer schreef drie boeken over de wijze waarop de eerste en eigenlijk enige evangelist Marcus, over Jezus schreef. Vervolgens kwamen nog eens drie boeken uit over Paulus en de wijze waarop hij het geloof in Christus verkondigde. De vertaling in het Engels: *The Letters of the Apostle Paul. Controversies and Consequences* (Cambridge 2017) verscheen onlangs.

De teksten goed lezen en de context erbij betrekken voert tot andere verhalen en feiten. Het gaat daarbij niet om meningen, maar om de argumenten die daarvoor zijn te geven en die tot nadenken nopen. Hoe een kleine joodse sekte, al snel onderdrukt door de Romeinse overheid, toch uit kon groeien tot een wereldgodsdienst, is raadselachtig en vraagt om degelijk en onbevooroordeeld onderzoek. De gastspreker zal ons door zijn lezing deelgenoot maken van zijn onderzoek. Hij zal ons laten meedenken bij het zoeken naar de waarheid achter de verhalen over de geboorte van Jezus, diens smadelijke dood als een ongehoorzame slaaf aan het kruis (Marcus) en de betekenis van de opstanding uit de dood (Paulus) en de wijze waarop dat geloof terrein won.

**Charles Vergeer** (1947) docent filosofie en ethiek. Schrijver van veel boeken o.a. *De man met de verminkte vingers*, *Onvoltooid verleden en Christendom*; een geloof uit haat geboren. Er is weer een Bruna boekentafel en de gelegenheid uw boek te laten signeren.

## 6. De wereldberoemde ramen van Chartres

Spreker: Isi van de Wall  
Plaats: De Dissel  
Van Dissellaan 3, Bladel  
Datum: Maandag 12 maart 2018  
Aanvang: **15.00** uur (let op tijdstip!)  
Coördinator: Barend de Graaf



De kathedraal van Chartres is Wereld Erfgoed, vooral dankzij haar schitterende ramen, en hoort tot de oudste ter wereld.

De ramen zijn uit het prille begin van de twaalfde eeuw en hebben menige strijd overleefd. Van meet af aan was de kerk een pleisterplaats voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Dat is ze nu trouwens ook, maar vandaag de dag komen er vooral veel "gewone" bezoekers uit de hele wereld, aangetrokken door de pracht en praal uit de Middeleeuwen.

In een kleurrijke presentatie met veel mooie beelden bespreken we vooral de ramen, waarin leven, lijden en dood van Jezus centraal staan. We proberen in de huid van de architecten en glazeniers te kruipen, daarbij denkend aan het Middeleeuwse Christendom. Wat bezielde toen de mens en waarom worden wij - moderne mensen - er nog zo diep door geraakt? Laat u verrassen!

**Isi van de Wall** is na het gymnasium naar Italië gegaan om Filosofie en Theologie te gaan studeren aan het Istituto Teologico in Padova. Dat werd gevolgd door een studie Muziek aan het conservatorium in Maastricht. In zijn werkzaam leven is hij priester geweest en leraar aan de Zuyd Hogeschool. Inmiddels is hij gepensioneerd en woonachtig in Geleen.

**Let op!: deze lezing begint om 15.00 uur**



## 7. Levensverhalen van Auschwitz-overlevenden

Spreker: Dhr. Herman Teerhöfer  
Plaats: De Ster,  
Domineestraat 8b Bergeijk  
Datum: Maandag 9 april 2018  
Aanvang: 20.00 uur  
Coördinator: Barend de Graaf



Nederland is al meer dan 70 jaar bevrijd. In de afgelopen jaren heeft Herman Teerhöfer meer dan 90 overlevenden van Auschwitz (in de leeftijd van 83 tot 99 jaar) geïnterviewd in Nederland, België en Israël. In deze lezing doet hij verslag van de interviews en gaat hij in op de vraag van waaruit mensen kracht putten in dergelijke extreme omstandigheden. Met behulp van een beamer ziet u korte fragmenten waarin u kunt horen hoe Nederlandse overlevenden zich staande hebben gehouden in de verschillende kampen, levend tussen hoop en vrees. Hebben zij steun gehad aan hun geloof? Deze unieke getuigenissen zijn voorbeelden van levenskracht en tevens een appèl tegen discriminatie en voor meer tolerantie. Deze mensen hebben een boodschap voor ons en voor de jeugd.

**Herman Teerhöfer** (1975) studeerde pastoraaltheologie aan de Universiteit van Tilburg en heeft een tweejarige postacademische klinische pastorale vorming afgerond aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Hij is als geestelijk verzorger en theoloog werkzaam in drie verpleeghuizen en in de palliatieve zorg in Tilburg. Ook is hij verbonden als conferentiespreker aan de Karmel in Oirschot en geeft hij regelmatig lezingen in bezinningscentra en voor kerkelijke organisaties.

## **Extra: Activiteiten in de Kempen-Combinatie**

Activiteiten in en rondom de **Agnus Dei-kerk**, Waalre:

### **1. Lezing 'De toekomst van de oecumene'**

door Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van het Bisdom 's-Hertogenbosch.

Datum: donderdag 14 september

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk, Julianastraat 12, Valkenswaard

### **2. Lezing Hans Martin Don**

Sinds 1984 werk ik vanuit verschillende posities in de zorg. Als verpleegkundige op een psychiatrieafdeling ben ik ooit begonnen en nu ben ik bezig als directeur bij het Leger des Heils Limburg/Brabant en als SP Senator, woordvoerder VWS, in de Eerste Kamer. De wereld in mijn deel van de zorg heeft niet stil gestaan. De laatste jaren, kan ik gerust schrijven, is deze wereld op zijn kop gegaan.

Graag vertel ik u iets over deze verandering vanuit het politieke perspectief maar zeer zeker ook vanuit de praktijk. Over mijn drijfveren en verandering in denken en de stappen die ik heb gezet. Maar ook vertel ik u over de nieuwe kansen voor de cliënten waar ik voor sta. Natuurlijk, mijn verhaal is ook een politiek verhaal want denken en handelen vanuit het solidariteitsprincipe is ook politiek bedrijven.

Ik ga u graag ontmoeten!

Hans-Martin Don

Datum: donderdag 9 november 2017

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Agnus Dei-kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre

### **3. Cradle to Cradle: een wereld van overvloed en harmonie, fictie of werkelijkheid?**

Een interactieve lezing van Gerrit Bruggeman

In wat voor wereld leven wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen over 20, 30 en 40 jaar? Een wereld van schaarste of een wereld van overvloed?

Een wereld vol strijd en conflict of een wereld van harmonie?

Dat zijn de kernvragen waar wij als mensheid nu voor staan; en wat kunnen we daaraan doen?

Mede op basis van vragen en interesses van het publiek zal Gerrit Bruggeman ingaan op duurzaamheid in het algemeen en op 'cradle to cradle' (C2C) in het bijzonder. De visie van Cradle to Cradle is dat de aarde meer dan genoeg resources heeft voor een goed leven voor alle huidige en toekomstige bewoners. Dat vraagt wel een nieuwe kijk op onszelf en op de manier waarop we onze maatschappij en economie inrichten.

Na de lezing is er alle ruimte voor vragen en discussie.

Na een loopbaan in de mode- en retailindustrie was Gerrit actief als adviseur, commissaris en interim manager. De laatste zes jaar focust hij zich op de begeleiding van de transitie naar duurzaamheid van bedrijven zoals Auping, Douwe Egberts, H&M en Van Houtum. Daarbij is hij tot het inzicht gekomen dat een goede duurzaamheidsstrategie zowel economisch, ecologisch als sociaal rendement oplevert.

Datum: woensdag 7 maart 2018

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Agnus Dei-kerk, Koningin Julianalaan 12, Waalre

### **PROGRAMMA VAN VORMING EN TOERUSTING VELDHOVEN**

Het programma van Vorming en Toerusting in Veldhoven wordt bekendgemaakt op de website <http://www.immanuelkerkveldhoven.nl/>.

