

de Verbinding



Protestantse Gemeenten in de Kempen

editie: Bergeijk

december 2018

Overdenking

Houvast

“Als alles donker is, ontsteek dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft” luidt de tekst van een geliefd lied uit de traditie van Taizé.

Het licht van Advent, dat kaarsje voor kaarsje elke week groeit, wordt in het groot overgenomen in Eindhoven en omgeving. Het lichtfeest Glow heeft ons allen weer geraakt met een adembenemend schouwspel van licht en kleur, in de duisternis van de nacht. Van een heel andere orde van grootte, maar met de zelfde universele boodschap is de Adventskrans bij ons thuis: met vier kaarsjes die op de zondagen aangestoken mogen worden, die zo een trapje vormen naar het Kerstfeest.

Het aansteken van kaarsjes, waxinelichtjes en gekleurde ledlampen helpt om allerlei donkere gedachten te verdrijven, en ons bedrukte gemoed te verlichten, is iets dat iedereen begrijpt. Licht is een universeel symbool dat betekenis zal houden zolang er mensen zijn op aarde, en daarna. Maar wat betekent het voor óns, in onze Christelijke traditie?

Bij ons staat het licht voor de geboorte van Christus, die steeds naderbij komt. Zoals een zwangere vrouw de weken telt totdat zij baren moet, zo tellen wij de weken tot de geboorte van Jezus. Waarom? Omdat het houvast geeft. In de joodse traditie worden de omers (een maat voor gerst) geteld van Pesach tot het Wekenfeest: zeven omers, vijftig dagen. Zo wist men precies wanneer het Wekenfeest begon. Wij tellen de zondagen zodat we zeker weten dat het tijd is om Kerstfeest te vieren.

Houvast hebben we nodig. Vertrouwen is goed, maar zekerheid is beter. Net zoals een kind aftelt voor zijn verjaardag, houden we God aan Zijn belofte.

Een andere Bijbelse figuur, Job, verwoordt dit houvast als volgt:

“Ik weet: mijn redder leeft, (...). Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen.” (Job 19.25-27) En daarom kan Simeon na de geboorte van Jezus dankbaar zeggen: “met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken...” (Lucas 2.30-31)

Wij smachten naar het aanschouwen van het wonder, dat deze redder *geboren* wordt. Hij is er niet onmiddellijk, hij moet nog groeien, net al het licht van Advent. Als het licht ineens op volle sterkte zou branden, zouden we verblind raken en wenden we

onze ogen af, en komt van dat “met eigen ogen zien” niets meer terecht. Maar nu het licht al langzaam groeit, terwijl de natuur nog steeds donkerder wordt, groeit ook ons verlangen, en bereiden wij ons voor in de wetenschap dat we het mooiste feest nog tegoed hebben. En dat begint allemaal met één kaarsje dat zijn licht al mag laten schijnen in de duisternis.

Matthijs de Vries



*Een lege stoel: teken van de **verwachting...***

In de godsdienst van de hoop op de toekomst, het Jodendom, speelt de verwachting van de terugkomende profeet, Elia, en de komende Messias een grote rol. Het is zelfs hét grote verschil met het christelijk geloof. Joden zetten bij de Sedermaaltijd, het begin van Pesach, een lege, uitnodigende stoel klaar voor Elia.

'Elia, de profeet van de toekomst,

van de verwachting. In het Jodendom daarom de figuur die de hoop belichaamt, het vertrouwen. Telkens in moeilijke tijden in de geschiedenis is hij een bron van hoop. Zijn lege stoel getuigt daarvan.' (uit een preek van Bert Altena, op internet te vinden).

In een oude synagoge in Carpentras (Vaucluse, Zuid-Frankrijk)) vonden we een paar weken geleden dit prachtige, wat merkwaardige voorbeeld: een (kleine) stoel, permanent opgesteld naast de ark met de wetsrollen. Mozes en de profeten. Wij leven in de verwachting, net als de Omertelling, naar de toekomst. (Toelichting en foto: HFvD)

kerkdiensten

Bergeijk 10.00 uur

2 dec	ds. C. Weijs, Eindhoven	1e Advent
9 dec	ds. JJ vd Wal, Eersel	2e Advent
16 dec	ds. R. Koreneef, Balen (B)	3e Advent
23 dec	Ds. M. de Vries	4e Advent
24 dec (ma)	ds. JJ vd Wal, Eersel	Kerstavond 21.30 u
25 dec (di)	ds. M. de Vries	Kerst
30 dec	gez. dienst in Eersel	

Koffiedrinken

Elke zondag bent u van harte welkom om na de kerkdienst een kopje koffie te drinken in de "Ster" bij de Teutenboerderij. Deze uitnodiging geldt natuurlijk ook voor onze gasten.

Eersel 10.00 uur

2 dec	ds. J. de Bie, 's-Gravenpolder	zie boven
9 dec	ds. BJ vn Haarlem, Eindhoven	
16 dec	ds. M. de Vries	HA
23 dec	ds. K. Seijdell, Waalre	
24 dec	ds. M. de Vries	22.00 uur
25 dec	ds. JJ vd Wal, Eersel	
30 dec	ds. J. de Bie, 's-Gravenpolder	gez. dienst met Bergeijk

Bladel 10.00 uur

2 dec	ds. MJ Kreeft	
9 dec	mw P. Zweers	

16 dec	ds. AC van Brussel	
23 dec	mw. J. Ockhuysen	
24 dec	ds. MJ Kreeft	
25 dec	mw. J. Ockhuysen	
30 dec	ds. R. Wijkhuizen	

Rooster

Datum	Deurbegroeting	Koffiezetten	1ste collecte	2de coll
zo 2 dec	Riekje	Mieke en Toos	Stg. Voorkom	D
zo 9 dec	Plony	Marijke	KiA binn.diaconaat	PPG
zo 16 dec	Nellie	Ina	ZWO Hand in Hand	D
zo 23 dec	Plony	Stieneke	ZWO Mutoto Hapert	PPG
ma24 dec	Marijke	Geen	Vluchtelingen Eindh.	D
di 25 dec	Rinie	Tineke Bos	KiA Kinderen in de knel	PPG
zo 30 dec	Kerk in Eersel		Zie Eersel	

Collectes december

Zondag 2 december (1e Advent): Collecte voor Stichting Voorkom! Deze Stichting geeft preventieve voorlichting op scholen door het hele land over alcohol, drugs, gokken, roken en internet. De lessen worden gegeven door een preventiewerker in samenwerking met een ervaringsdeskundige, die zelf verslaafd is geweest. Jongeren worden zo weerbaar gemaakt tegen de verleiding van verslavende middelen. Ze krijgen de mogelijkheid om zelf een goede keuze te maken.

Zondag 9 december (2e Advent): Collecte van Kerk in Actie voor binnenlands diaconaat. In verschillende plattelandsgemeenten is in de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 'Nieuwe wegen in het pastoraat' Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

Zondag 16 december(3e Advent): Collecte voor ons ZWO-project, de Hand-in-Hand Community in Ghana (waarschijnlijk voor het laatst, de Diaconie is druk bezig met het zoeken naar een nieuw project). De Community, een gemeenschap voor kinderen en

jonge mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft geen toelichting meer. Geef nog één keer heel gul voor dit prachtige project!

Zondag 23 december(4e Advent): Collecte voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Kinderen die al (te) veel hebben meegemaakt. Vaak hebben ze gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Dit gebeurt met name in jeugddorp De Glind, waar 120 uit huis geplaatste kinderen in gezinshuizen wonen.

Maandag 24 december, Kerstavond: Collecte voor de Stichting Vluchtelingen in de knel, Eindhoven. Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, leven vaak in grote onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun vervolprocedure afwachten of niet kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of worden gevangengezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een medestander zijn, opkomen voor de rechten van (ex)vluchtelingen zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit compassie en medemenselijkheid.

Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag: Stichting Rusland Kinderhulp biedt humanitaire hulp aan Wit-Rusland in de vorm van kortlopende concrete en doelgerichte projecten. Deze hulp is gestart na de Tsjernobylramp in 1986. Groepen schoolkinderen werden naar Nederland gehaald voor een verblijf van 2 maanden waarin zij konden herstellen. Nog steeds worden er kansarme kinderen uitgenodigd voor een verwekavakantie, zodat zij ook een kijk krijgen in een andere wereld. Ook bestaat de hulp uit steun aan o.a. onderwijsprojecten, renovatie van schoolgebouwen en medische en psychosociale hulp aan de ruim 5000 kinderen die kampen met hun gezondheid als gevolg van de Tsjernobylramp.

Zondag 30 december: Gezamenlijke dienst met de gemeente Hoogeloon-Eersel. Collecte voor het Diaconaal Noodfonds. De doelstelling van dit noodfonds is om mensen die in onvoorziene omstandigheden in acute nood zijn geraakt financieel te helpen vanuit onze christelijke inspiratie. De steun is altijd van tijdelijke aard. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om via bestaande regelingen, bijv. uitkeringsinstanties, tot een oplossing van het financiële probleem te komen. Uitkeringen zijn echter niet altijd onmiddellijk beschikbaar, en dan kan het Noodfonds een uitkomst bieden.



Korte impressie van de gehouden kerkenraadsvergadering van 8 november 2018.

Dit keer was er weer een gezamenlijke vergadering van de Protestantse gemeenten Bergeijk en Hoogeloon-Eersel.

In deze vergadering werd de begroting van de gemeente Hoogeloon-Eersel behandeld. Hans Rooda gaf daar waar nodig een korte toelichting. Nadat er geen vragen meer waren werd de begroting goedgekeurd en getekend.

Ook de begroting van de Diaconie werd globaal behandeld.

Eén van de punten op de agenda was de evaluatie van de gezamenlijke KR-vergaderingen. Na een wat aarzelend begin leren we elkaar steeds beter kennen en wordt het gezamenlijk vergaderen positief ervaren. Voor 2019 zal er dan ook voortgegaan worden met om de maand een gezamenlijke vergadering. In overleg worden de data hiervoor vastgesteld: 8 januari Bergeijk, 7 maart Eersel, 7 mei Bergeijk, 2 september Eersel en 7 november Bergeijk.

Kerkdiensten vooruitblik: Op zondag 30 december zal er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in Eersel worden gehouden die geleid zal worden door ds. de Bie uit 's Gravenpolder. Op maandag 31 december zal er zowel in Eersel alsook in Bergeijk **géén** kerkdienst worden gehouden.

Op zondag 25 november zullen de overledenen uit de eigen gemeente worden herdacht. Voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken. Er zal ook gelegenheid geboden worden aan de kerkgangers om een kaars aan te steken voor een persoon die zij willen herdenken. Voor voldoende lichtjes c.q. kaarsen wordt gezorgd.

Op het voorzittersoverleg van de Kempen is gekeken naar de mogelijkheden voor het maken van een nieuwe website. De gemeente Aalst-Waalre heeft al een nieuwe website. Die ziet er modern en goed uit. Als enig minpuntje wordt genoemd dat nergens het PKN logo is toegepast. Besloten is dat de gemeente Bergeijk, Hoogeloon-Eersel en Bladel gezamenlijk een website zullen ontwikkelen, indien mogelijk hierbij gebruik makend van die van Aalst-Waalre.

Vanwege de wet op de privacy is het niet meer toegestaan naam- en adresgegevens vrij te verspreiden. Het gele boekje met alle gegevens van de Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel met adressen en telefoonnummers van medewerkers etc. zal niet meer vrij verkrijgbaar zijn, maar alléén aan gemeenteleden worden verstrekt. De "Verbinding" zal wel vrij verkrijgbaar zijn, maar hierin zijn adresgegevens verwijderd.

In het kader van studieverlof zal Matthijs 2x een weekend doorbrengen op HydePark. De eerste bijeenkomst heeft als thema: De Kerstboodschap, hoe vertel je die nu? Twee weken later is het thema: En hoe preek je dan daarover?

IHP

Opbrengst collecte diaconie.

7 okt. – 134,90€	Ramp Sulawesi
14 okt. – 104,84€	Werelddiaconaat
14 okt. - 66,00€	Diaconie
28 okt. - 66,47€	ZWO project Bladel

Geef voor je kerk

Aktie kerkbalans 2019

Ieder jaar, als wij u benaderen voor de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te denken over uw vrijwillige bijdrage aan de Protestantse Gemeente te Bergeijk. Het thema voor 2019 is net als in 2018 "Geef voor je kerk".

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Het kerkgebouw heeft, zoals u ongetwijfeld heeft gezien een opknopbeurt gekregen; onze dominee, Matthijs de Vries, is met zijn gezin naar de pastorie verhuisd. Daarom is met de hulp van een aantal vrijwilligers de pastorie aangepast aan de eisen van deze tijd. De blokhut is eindelijk verkocht. Dat geeft ons gelukkig een appeltje voor de dorst, maar het hebben van een dominee kost geld en onze gemeenschap groeit niet echt. Dat betekent, dat de kosten omhoog gaan door inflatie en de inkomsten naar beneden door minder leden. Wilt u dat in overweging nemen als u uw gift bepaalt. Maar ook voor de kerk in brede zin vragen wij uw aandacht. Om een actieve geloofsgemeenschap te kunnen blijven, hebben we uw geld nodig en door de inflatie ieder jaar iets meer. De vrijwillige bijdragen via de actie kerkbalans zijn verreweg onze belangrijkste bron van inkomsten om al deze uitgaven te kunnen dekken. Dat betekent, dat ook het totaal bedrag voor kerkbalans, en dus ook uw bijdrage, eigenlijk ieder jaar iets zou moeten stijgen. De actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden van zaterdag 19 januari tot zaterdag 2 februari 2018. Vrijwilligers zullen uw benaderen om uw toezegging in ontvangst te nemen.

Velen van u nemen actief deel aan onze gemeente, maar ook degenen, die wat meer op afstand meeleven, horen erbij. Wij vragen opnieuw uw aandacht voor de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten voor een "Periodieke gift aan de kerk". Met zo'n overeenkomst mag u het gehele bedrag van uw verzamelinkomen aftrekken voor de belasting. Een aantal van u hebben hier reeds gebruik van gemaakt, maar wij denken, dat het voor meer leden aantrekkelijk is.

We hopen, dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken en uitvoeren, zowel binnen onze geloofsgemeenschap als in onze samenleving. Wij rekenen op u. Dankzij uw bijdrage kan de kerk blijven voortbestaan.

Cees Oostdijk

Kerkbalans 2018 – Heeft u al betaald?

Voor Kerkbalans 2018 hebben we begroot ongeveer €27.500 te mogen ontvangen. Hiervan is inmiddels ongeveer €21.000 bijgeschreven. Er staan dus nog een bedrag open. Een gedeelte van de toezeggingen hebben betrekking op november en december, die komen nog, er zijn echter ook toezeggingen van voor die tijd, die wij nog niet mochten ontvangen. Mocht u vergeten zijn uw toezegging gestand te doen, wilt u dat dan alstublieft alsnog doen? Dit bespaart ons het schrijven van herinneringsbrieven. Hartelijk dank.

Om een beeld te geven van de ontwikkeling in de ontvangsten van kerkbalans, onderstaand een overzicht. Ter vergelijking in heel 2017 mochten we, door nabetalings en enige gulle giften € 33.700 ontvangen. Onze hoop is dat dat ook voor 2018 het geval zal zijn.

Cees Oostdijk

Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters

In de kerkenraadsvergadering van maandag, 3 december zal de begroting van 2019 worden besproken en naar ik hoop worden goedgekeurd. Het college van kerkrentmeesters is akkoord met de gepresenteerde cijfers. Om niet te veel vertraging met de publicatie in de Verbinding op te lopen, heb ik de vrijheid genomen de cijfers nu al aan te leveren. De volledige begroting ligt bij mij ter inzage. (Zie voor adres colofon). Hiernaast volgt een samenvatting

	Totaal exploitatie	begroting	resultaat
		2019	2017
	baten		
80	baten onroerende zaken	€ 12.900	€ 5.970
81	rente-baten en dividenden	€ 1.500	€ 183
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 27.300	€ 35.741
84	door te zenden collecten	€ 1.500	€ 1.657
85	subsidies en bijdragen	€ 3.000	€ 1.450
	totaal baten	€ 46.200	€ 45.001
	lasten		
40	lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 12.250	€ 18.373
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ 210
42	afschrijvingen	€ -	€ -
43	pastoraat	€ 46.750	€ 11.601
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.000	€ 1.355
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 2.300	€ 1.990
46	salarissen	€ 500	€ 526
47	kosten beheer, administratie en archief	€ 600	€ 368
48	rentelasten/bankkosten	€ 300	€ 264
	totaal lasten	€ 63.700	€ 34.687
	Saldo baten - lasten	€ -17.500	€ 10.314
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -7.100
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -500	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ 1.100	€ 991
	totaal	€ 600	€ -6.109
	Resultaat	€ -16.900	€ 4.205

Tel de sterren in de nacht

Bijbel: Micha 7:1-7.18-20





Werkwijze:

Kleur de sterren en knip ze uit.

Plak twee dezelfde delen op elkaar A op A, B op B, C op C, D op D.

Zo zijn beide kanten van je ster hetzelfde en mooi gekleurd.

Laat de lijm even drogen.

Knip ze over de rechte lijn in tot het midden.

Schuif de twee delen in elkaar op de verticale inkepingen.

Maak bovenin de ster een gaatje en doe er een lintje door.

Toelichting (van enkele posten)

Baten

- 80 Huur pastorie en kerkgebouw
- 83 Vrijwillige bijdragen via kerkbalans, giften en collecten
- 85 Subsidie MvW als bijdrage aan de exploitatie van de Ster

Lasten

- 40 Onderhoud kerkgebouw en pastorie, energie, belasting en andere lasten
- 43 Vergoeding predikant, preekbeurten gastpredikanten en bijdrage landelijke traktementenkas.
- 45 Quotum en afdracht solidariteitskas landelijke kerk
- 53 Toevoeging aan het restauratiefonds voor onderhoud kerk en pastorie
- 58 Hieronder vallen de overige baten en lasten. Te weten, het saldo van de begraafplaats van € 2500 en de afdracht van €1400 van de door te zenden collecten en andere bedragen.

Zoals u ziet verwachten we voor 2019 een tekort van €16.900. Dat is fors. We zijn echter helemaal aangewezen op uw vrijwillige bijdragen en hopen, dat u indien het enigszins mogelijk is uw verantwoordelijkheid neemt en uw vrijwillige bijdrage voor 2019 verhoogt, zodat het tekort (deels) kan worden weggewerkt. Hartelijk dank daarvoor.
Cees Oostdijk

succes!

De herfstborrel die begin november werd georganiseerd was een groot succes. Het aantal deelnemers uit Eersel en Bergeijk, was groot, de informatie van Jan en Carla Kruit over de Hand in Hand Community was interessant en de opbrengst voor dit project mag er ook al zijn. Na aftrek van de kosten kan € 261,20 worden overgemaakt. Wil Peelen die prachtige kaarten en andere materialen verkocht (handmade) boekte een opbrengst van € 84,50 zodat uiteindelijk een bedrag van € 345,70 ten goede komt aan ons project in Ghana.

De herfstborrel is een van de activiteiten die georganiseerd wordt door de diaconie. Ook nu weer hebben verschillende vrijwilligers daaraan hun medewerking gegeven. De diaconie kan dit natuurlijk niet allemaal zelf organiseren en uitvoeren. Het succes van de herfstborrel is er omdat we samen de handen uit de mouwen steken.

Pia Schouten



uit de gemeente

Verslag van de bijeenkomst van de 55+ groep op woensdag 14 nov 2018

Na het welkom van Arjan las Dicky een stukje voor uit het "Bijbels dagboek 2018". Geloven is niet je streng aan bepaalde regels en vormen houden, maar een kwestie van Liefde voor God en je medemens. Daarna zongen we lied 791, waarin Gods liefde voor ons wordt bezongen.

Na de koffie kreeg de gastspreker van deze morgen, de heer Jan Leroy uit Overpelt het woord. Hij vertelde ons hoe hij van een braaf jongetje uit een katholiek gezin, uitgroeide tot een volwassene die druk was met werk en gezin en langzaam ver-vreemde van het geloof en de kerk, maar toch tenslotte weer terugkeerde tot die kerk en het geloof.

Jan Leroy is op 3 jarige leeftijd opgenomen in het gezin van een zus van zijn moeder. Zijn ouders gingen toen werken in Congo, zoals meer familieleden dat deden. In het beschermde, katholieke milieu van het gezin van zijn tante, groeide hij op en ging iedere zondag mee naar de kerk. Deed communie en het vormsel. Één keer in de twee jaar kwamen zijn ouders in België, totdat ze moesten vluchten wegens opstand in Congo en toen kon de dertienjarige Jan weer bij zijn ouders wonen.

Als student in Leuven ontmoette hij Lut, die daar ook studeerde. Tijdens hun studie zijn ze nog getrouwd. In de kerk, bewust, want ook Lut kwam uit een katholiek gezin waar de kerk een belangrijke plaats innam. Geloof was vanzelfsprekend.

Maar langzamerhand werd de band met de kerk steeds lossler. Niet meer in de vertrouwdde omgeving wonend, druk bezig met zijn beroeps carrière, een gezin met vijf jongens, maar ook het sociaal actief zijn, zorgden voor een vol leven. Voor geloof was er niet zoveel plaats meer. Bovendien kwamen er steeds meer signalen vanuit de wetenschap die God en de bijbel ongeloofwaardig maakten. En zo raakte hij los van het geloof tot hij in een volgende fase van zijn leven kwam.

Toen hij 40 jaar en ouder werd, kwamen er vragen. Hij stelde zich vooral de vraag:



“Wie ben ik nu eigenlijk?” Hij zocht het antwoord in cursussen die veel inspanning vroegen, zowel geestelijk als lichamelijk. Overlevingstochten, steile bergwanden beklimmen, maar ook het klooster in op zoek naar jezelf.

Hierna kwam de vraag op :“Waarom ben ik hier?” “De verborgen mechanismen van ons bestaan” van Mathieu Snykers” is het boek dat hem hielp met deze vraag.

God kwam op een heel andere manier dan vroeger terug in zijn leven. Jan is nu druk bezig met twee bijbelse opdrachten. De ene is dat je je naaste moet liefhebben en de tweede is dat wij

verantwoordelijk zijn voor de schepping. Door o.a. voorzitter te zijn van een vereniging die hulp biedt aan behoeftige mensen en van een natuurvereniging, geeft hij zo handen en voeten aan deze opdrachten.



Omdat Jan ervaren heeft dat lopen ruimte schept voor bezinning, loopt hij graag bedevaartstochten. Hij is lid van de werkgroep Pelgrimspastoraat in het Belgische bisdom Hasselt. Deze groep organiseert pelgrimswandelingen. Tijdens deze tochten zijn er op één dag verschillende momenten voor bijbellezingen, gebed en bezinning. Pelgrimeren is een eigentijds geloofs aanbod. In alle vrijheid en openheid kan er over geloof gesproken worden. Dat deze tochten mensen aanspreken, blijkt uit het aantal deelnemers dat jaarlijks groeit. Begonnen met 20 deelnemers, is het aantal gegroeid tot 150 deelnemers in het afgelopen jaar. Er zijn verschillende soorten tochten. Één- of meerdaagse tochten. Zelfs aangepaste tochten voor gezinnen met jonge kinderen. In de Middeleeuwen was bij een bedevaart (soms een straf) het einddoel het belangrijkste. Nu is ook de weg zelf belangrijk. Tijdens het lopen is er tijd om na te denken, niet alleen over het doel van de tocht, maar ook over het doel en eindpunt van je



eigen tocht door het leven. Een bedevaartstocht heeft transformerende kracht. Het was een inspirerende morgen.

De volgende bijeenkomst vieren we met elkaar Kerstfeest en de morgen wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd op woensdag 19 december.

Tineke Kuipers

Bericht van de Young Pope Groep

Op maandag 29 oktober zijn we bij elkaar geweest bij de familie Voortman in Eersel om de tweede aflevering van *The Young Pope* te bekijken. We zagen hoe Pius XIII de teugels steeds strakker aantrekt, maar steeds minder vrienden over houdt. Zo wordt hij door zijn geestelijk vader kardinaal Spencer (en gedoodverfde kandidaat voor het pontificaat i.p.v. Lenny Belardo) in de steek gelaten en neemt hij zelf meer afstand van zijn geestelijke moeder zuster Mary, die hij tot zijn rechterhand in het Vaticaan heeft benoemd. In de laatste scene hebben we zijn eerste, publieke preek op het Sint Pietersplein gehoord, die letterlijk en figuurlijk in het water viel.

De volgende aflevering zullen we meer te weten komen over wie Esther is, en hoe zij met de Paus te maken krijgt. Ondertussen smeden de kardinalen een plan om de Paus eruit te werken. Maar of zij zullen slagen? Zullen zij als één front tegen Pius XIII kunnen blijven werken? De Paus probeert grip op het Vaticaan en de wereldwijde Roomse Katholieke Kerk te krijgen, en zijn plan van een 'onzichtbare kerk' uit te rollen over de hele Roomse wereld, met alle gevolgen van dien. En wat laat hij deze keer per helikopter invliegen?

Matthijs de Vries

Oecumenische Adventsvieringen 2018

‘Geef Licht’



Donderdag 6 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december

om 19.15 uur in de kapel van
Gemeenschap De Hooge Berkt,
Hooge Berkt 16, Bergeijk

Welkom!

Samenwerking van de Protestantse gemeente,
de RK-parochie en Gemeenschap de Hooge Berkt, in Bergeijk

uit de regio

STUDENTEN

In de aankomsthal van Eindhoven Airport stonden twee jonge mensen, naast een groot verticaal spandoek, waarop stond "Tilburg University". Ze stonden daar de hele dag, en hadden van Starbucks gratis (!) koffie gekregen. Ze wachtten op vluchten uit oost Europa. Daar komen veel nieuwe studenten vandaan, die gaan beginnen in Tilburg op de universiteit. Deze twee stonden daar om hen op te vangen, en de weg te wijzen. De weg naar de bushalte, de weg naar het station, waar de trein gaat naar Tilburg Universiteit. Ze vertelden dat je die nieuwe studenten zo herkent, want ze zijn jong, en staan een beetje verdwaasd om zich heen te kijken, als ze uit de schuifdeuren komen. Ik vertelde over de gebedsruimte op het vliegveld, en zei "ik neem aan dat er op de universiteit ook een gebedsruimte is?" Ja zeker zeiden ze, en ook op die plek, is het heel zinvol dat er een gebedsruimte is. En ook daar maken er mensen gebruik van, met uiteenlopende religieuze achtergrond. Wij leven in een tijd dat veel mensen zoekende zijn. Zoeken naar de zin van dit leven, zoeken naar richting. En dat valt niet mee, want er zijn zoveel verschillende richtingen en mogelijkheden. Op levensbeschouwelijk gebied staan ze verdwaasd om zich heen te kijken. Hoe belangrijk is het dat, dat er dan mensen zijn om de weg te wijzen.

Mirjam van Nie

Taizéviering Eersel



LICHT - STILTE - ZANG -MEDITATIE

zondag 16 december
Protestantse Kerk, 19.30 uur.

Een viering rondom Advent.
Iedereen is van harte welkom bij deze viering.

Informatie: www.taizevieringen-eersel.nl

Scheve Bijbel over recht doen

De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de 'Rechte Bijbel', een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha.

'Deze Bijbel wil alleen al door zijn vorm gesprek uitlokken over wat er scheef zit in de wereld', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. In de kerk gaat het vaak over persoonlijk geloof en minder vaak over recht doen, terwijl dat toch een kernthema in de Bijbel is: God brengt recht en mensen kunnen daaraan bijdragen. In de maatschappij leeft het thema juist heel sterk. Deze themabijbel helpt lezers om te ervaren hoeveel de Bijbel over actuele vragen te zeggen heeft.'

Ook directeur Marco van der Graaf van Tear onderstreept het belang van het thema: 'Recht is niet iets wat God (erbij) doet, het is wie Hij is. In die zin is de Rechte bijbel een pleonasme.'

Vijf onderwerpen

De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern bijbelstudies en verdiepingsmateriaal. Die gaan over vijf onderwerpen en zijn samengesteld door vijf christelijke organisaties: Tear schrijft over armoede, International Justice Mission over rechtvaardigheid, Micha Nederland over consumentisme, de Evangelische Omroep over gender en Kerk in Actie over vreemdelingen. Het NBG levert bij elk onderwerp de bijbelse achtergronden.

De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via shop.bijbelgenootschap.nl
Prijs: € 29,50

Voor meer informatie zie: rechtelijbel.nl.

‘Laat het kerstverhaal niet ondersneeuwen’

‘Het kerstverhaal is het enige bijbelverhaal dat bijna iedere Nederlander kent. Juist dit onmisbare verhaal over licht brengt hoop in donkere tijden.’ Dat zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Met als thema ‘Het wordt licht’ stelt het Nederlands Bijbelgenootschap allerlei creatieve en eigentijdse materialen beschikbaar om bewust naar het feest van Jezus’ geboorte toe te leven. Digitaal en op papier, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kerken en kunstliefhebbers, voor ‘lichtzoekers’ en ‘lichtbrengers’ van alle leeftijden.

Leesplan ‘Aanstekelijk’

Volwassenen kunnen vanaf de eerste adventszondag (2 december) tot Kerst een online leesplan volgen met de titel ‘Aanstekelijk’. Daarmee lees je elke dag een bijbeltekst over ‘licht’. Ook krijg je er een vraag of opdracht bij. Aanmelden kan via debijbel.nl of de app MijnBijbel.

Biblejournaling

Voor wie graag creatief bezig is, is er het Inspire Adventspakket, met materiaal om dagelijks via ‘biblejournaling’ toe te leven naar Kerst. Het pakket sluit aan bij de Inspire Bijbel die afgelopen zomer verscheen, en bevat ook een leesrooster. Het pakket is te verkrijgen voor € 9,95 via shop.bijbelgenootschap.nl en in de christelijke boekhandel.

Uitdeelboeken voor kinderen

Voor kinderen van 8-12 jaar is er het Kerst-Doeboek ‘Een nieuwe Koning’. Het sluit aan bij de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Voor kinderen van 4-8 jaar is er een prentenboekje, ‘Kerstfeest’, met vragen om in gesprek te gaan met het kind. Kerken, clubs of scholen die deze boekjes willen uitdelen, kunnen ze bestellen via shop.bijbelgenootschap.nl en in de christelijke boekhandel, voor € 4,95 (Doeboek) en € 2,99 (Kerstfeest).

Kerstproject Bijbel Basics

Kindernevendienstleiders kunnen met Bijbel Basics kerstproject vier weken toeleven naar Kerst. De rode draad is: ‘De profeten zien het al’. Bij dit project hoort een poster om in de kerk te hangen. Elke week mogen de kinderen drie luikjes openen om zo samen meer te ontdekken op wie we wachten.

Het kerstproject is gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics; de poster kost € 25,- en is uitsluitend verkrijgbaar via shop.bijbelgenootschap.nl.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Grete Polak

Zondag 24 december

15.00 u

Capella Vesperale

o.l.v. Fred Vonk

Gerard Habraken, orgel

Diverse lectoren

Festival of Nine Lessons and Carols in de Cathrien!

Op zondag 24 december om 15.00 verzorgt de Capella Vesperale traditioneel het sfeer-
volle Festival of Nine Lessons and Carols in de Catharinakerk.

Net zoals bij King's College Cambridge, vindt het Festival of Nine Lessons and Carols in
Eindhoven plaats op de avond voorafgaand aan Kerstmis. De opzet en volgorde van de
negen lezingen bestaan al sinds 1880, toen de latere aartsbisschop E.W. Benson deze
opstelde voor een kerstavondviering in Truro die, bij gebrek aan een kathedraal, in een
houten schuur (!) werd gehouden.

Het Festival of Nine Lessons and Carols heeft negen korte lezingen, die door verschil-
lende representanten van de kerk worden voorgelezen. De lezingen worden afgewis-
seld met traditionele en moderne kerstliederen voor samenzang of koor. Te beginnen
met het processielied "Once in Royal David's City" en eindigend met "O come, all ye
Faithful" en "Hark the Herald Angels Sing" met heel feestelijke descants.

Agenda

wo 28 sept	Oec. bijbelkring	14.00	Hooge Berkt
ma 2 dec	Pastorale werkgroep	13.30	Ster
do 6 dec	Oec. Adventviering	19.15	Kapel Hooge Berkt
wo 12 dec	Oec. Adventviering	19.15	Hooge Berkt
do 13 dec	Inleveren Kerst/jan.-nummer Verbinding		
zo 16 dec	Taizé-viering	19.30	PKEersel
wo 19 dec	Kerstviering 55+ groep	10.00	Ster
wo 19 dec	Oec. Adventviering	19.15	Hooge Berkt
zo 24 dec	Festival of Nine Lessons & Carols	15.00	Catharinakerk, Eindhoven

Opmaak van dit nummer: HFvD

*Artikelen voor het Kerstnummer graag zo vroeg mogelijk inleveren ivm drukte bij ons
Parochiecentrum met Kerst!*

Bijbelleesrooster van het NBG

december 2018

za	1 december	Lucas 1:26-38	Hoog bezoek
zo	2 december	Openbaring 8:1-13	Als de bazuinen klinken
ma	3 december	Openbaring 9:1-12	Afschrikwekkend beeld
di	4 december	Openbaring 9:13-21	Geen bekering
wo	5 december	Openbaring 10:1-11	Zoet in de mond en bitter in de buik
do	6 december	Openbaring 11:1-14	Meetkunde
vr	7 december	Openbaring 11:15-19	Keerpunt
za	8 december	Lucas 1:39-56	Magnificat
zo	9 december	Openbaring 12:1-12	Een Kind is ons geboren
ma	10 december	Openbaring 12:13-18	De strijd verplaatst zich
di	11 december	Openbaring 13:1-10	Beestenbende
wo	12 december	Openbaring 13:11-18	Beestmens 666
do	13 december	Openbaring 14:1-13	Waar het op aankomt
vr	14 december	Openbaring 14:14-20	Oogsttijd
za	15 december	Openbaring 15:1-8	Lied van overwinnaars
zo	16 december	Openbaring 16:1-11	Rampen op schaal
ma	17 december	Openbaring 16:12-21	Het einde komt
di	18 december	Openbaring 17:1-8	Onzuiver goud
wo	19 december	Openbaring 17:9-18	Tien koningen
do	20 december	Openbaring 18:1-8	De toren van Babylon
vr	21 december	Openbaring 18:9-24	Wereldwijde crisis
za	22 december	Openbaring 19:1-10	Getuigen = profeteren
zo	23 december	Lucas 1:57-66	Naamgeving
ma	24 december	Lucas 1:67-80	De stilte doorbroken in huize Zacharias
di	25 december	Lucas 2:1-21	Vrede
wo	26 december	Handelingen 6:8-15	Beeld van Mozes
do	27 december	Handelingen 7:1-16	Geschiedenisles
vr	28 december	Handelingen 7:17-34	De feiten op een rij
za	29 december	Handelingen 7:35-43	Les uit het verleden
zo	30 december	Handelingen 7:44-60	Toepassing in het heden
ma	31 december	Psalm 147	God zorgt

Kerkgebouw		Domineestraat 10	5571 EJ Bergeijk
De Ster		Domineestraat 8b bij de Teutenboerderij	5571 EJ Bergeijk 0497-558586
Predikant	ds. M. de Vries	Hof 156	5571 CABergeijk 0497-847617
Kerkenraad			
Postadres		Postbus 46	5570 AA Bergeijk
Voorzitter	vacant		
Scriba	M.C. van der Hoofd-van Asbeck martienvanderhooft@upcmail.nl	Bosdreef 3	5571 AG Bergeijk 0497-573544
Ouderlingen/ Pastorale werkgroep			
Diaconie			
Administratrice	M.A. Rietveld-Laros Marijke.Laros@skynet.be		
RSIN/Fiscaal nummer		824131083	
Rekeningen	Rabobank	NL81RABO014.38.92.568	
Kerkrentmeesters			
Voorzitter/Administr.	C.L.A. Oostdijk c.oostdijk@gmail.com		0497-571374
RSIN/Fiscaal nummer		807197087	
Rekeningen	ING	NL74INGB0001086834 BIC nr: INGBNL2A	
	Rabobank	NL61RABO0106336177 BIC nr: RABONL2U	
Leden- administratie	A.H. Slomp ahslomp@onsbrabantnet.nl		
Redactie Verbinding	H. Fijn van Draat verbindingbergeijk@gmail.com		
Bezorging	R. Westeneng Fam.westwijk@hetnet.nl		
Website	info@bixweb.nl		www.pkn-bergeijk.nl

De Verbinding is voor betalende leden gratis. Niet leden binnen bezorggebied Bergeijk betalen per jaar € 9, daarbuiten per post € 24. De verzending per e-mail is gratis.